

Vrijheid

Zaterdag 26 juni wordt al aangemerkt als de 'dag van de vrijheid'. De meeste beperkingen, die als gevolg van de corona-pandemie waren opgelegd, zijn toen vervallen. Ook in de kerk maken we versoepelingen mee: niet meer vooraf aanmelden, geen mondkapje meer op in de kerk. Eindelijk.

En toch..... De uitdrukking die Jezus zo vaak gebruikt, 'weest waakzaam', blijft ook in deze situatie onverminderd van toepassing. Het virus waart nog rond, al dan niet in vele varianten, en kan nog steeds bedreigend zijn voor gezondheid en leven. Het is nog niet teruggedrongen naar de vorm van 'een griepje'. Of het nu thuis, op straat of in de kerk is, aandacht voor ons doen en laten blijft van belang. Niemand wenst waar dan ook een ziekte op te lopen en daar hebben we toch elkaar voor nodig.



In de komende tijd komen we in de Bijbellezingen van de weekendvieringen ook de nodige verhalen tegen over ziek-zijn en genezen worden. Jezus die zieken geneest (Mc 5, 42 en Mc 6, 5) en ook de leerlingen die hij er op uit stuurt genezen veel zieken (Mc 6, 13). Hoe mooi is het om dat te ervaren: iets waaronder je lijdt wordt van je weggenomen en je mag je genezen noemen. Dat 'lijden' mogen we heel breed opvatten. Van lichamelijk of geestelijk ziek zijn tot lijden onder onderdrukking, geweld of financiële problemen. Eindelijk mag je ervan verlost zijn. Net als dat mondkapje: weg ermee! Ik wil vrij zijn! De Bijbel neemt ons graag mee op weg naar die vrijheid.

Ik wens ons allen toe dat we dit gevoel van bevrijding mogen beleven in de komende tijd. Thuis, zowel als op vakantie. In ontmoetingen, festiviteiten en werk. Een natuurlijke houding daarbij mag die van de waakzaamheid zijn. Om een terugval te voorkomen, voor ons allemaal. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

*Vrede en alle goeds
Theo Reuling ofs*